

SOSYAL KONUT "MUŞ" EYVAH EYVAH!

EYVAH EYVAH..!

2020 Elazığ merkezli depremde Malatya'nın da çok ciddi şekilde etkilenmesi ve ciddi sayıda evin hasar ve ağır hasar alması dolayısıyla TOKİ eliyle deprem konutları yapılarak depremzedelere teslim edildi.

Ancak teslim edilen evlerin eksiklikleri, deformasyona ve dolayısıyla kırılma ve işlevlerini yitirme dolayısıyla müdahale edilmesi gerekenlere site sakinlerinin yüklenici firmadan muhatap bulamaması; site yönetimi adı altında deprem zedelerin tepesinde adeta boza pişirilmiş olması ve hepsinden önemlisi boş bir sözleşmeye imza atılmış olması dolayısıyla evlerin kaç TL'ye alındığı, taksitlerin kaçır kaçır ödeneceği ve artış oranlarının hangi düzeyde seyredeceğinin dahi bilinmemiş olması dolayısıyla tüm depremzedeler olarak diken üstünde oturmaktadırlar.

O gün itibarıyla eve toplam olarak ödeneceği söylenmiş bedellerin ve ödeneceği iddia edilen aylık taksitlerin herhangi bir yazılı metne geçirilmemiş olması dolayısıyla ellerinde hukuki bir metnin ve sözleşmenin olmaması ; yeni açıklanan fiyatların ve taksit ödeme şartlarının deprem zedeler için de geçerli olabileceği endişesi tüm deprem zedelerin ortak korkusuna dönüşmüştür.

Zira bakanın ifadesine bakılırsa biraz dişler sıkılacak, biraz sağdan soldan borç edilecek ve biraz da fazla mesai yapılacak Eeeeeeee! AKP bize sosyal konut verecekmış!

Bunca bedel ödeyeceksem zaten evi alır ama canımı da vermiş, bitirmiş ve tüketmiş olmaz mıyım ?!

Hele hele de açıklanan en düşük bedelin yani 85 bin TL'nin bodrum daireleri için geçerli olduğunu varsayarsak üst katlar için hangi fahiş fiyatlarda borçlanılacağı korkusu yadırganır bir korku değildir.

AYRICA !

SİTE YÖNETİMİ !

Kim tarafından ve hangi yetkiye dayanarak atandığı belirsiz kişiler eliyle tüm depremzedelere kabusu yaşatan, haksız ve hukuksuz ve de hatırı sayılır miktarlarda bedelleri aidat, ara kullanım, ihtiyaç ve doğalgaz ücreti adı altında toplayan bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.

Bir çok suçun aynı anda korkusuz ve pervasız şekilde işleniyor olması, bu kişilerin ve arkasında ki güç ve yapının kimler olduğu sorusunu daha da korkunç şekilde görünür kılmaktadır.

Yapılan tüm girişimlere rağmen faturaları ibraz etmeyen, kendi elleriyle uyduruk bir fatura keserek milletten adeta haraç toplayan bu nezuher kişiler, milletin canına tak etmiş ve tüm site olarak ısyan etmektedirler.

Deprem konutları ya da sosyal konut adı altında ki tüm yerleşim yerlerinin başına atanmış bu haraç kesiciler, alabildiğince küstah, alabildiğine kaba ve arkalarında bulunan güçlerden aldıkları cesaret ile pervasızca devasa rakamlarda paralar toplamakta ve hiç kimselere tek kuruşun dahi hesabını dahi vermemektedirler.

Bu kişiler ve toplanılan milyonlarca (trilyon) miktar paraların akıbetine dair yapılan suç duyurularına rağmen! AKP Malatya il ve Battalgazi ilçe başkanlığı tarafından bu yapıya adeta meşruiyet kazandırma anlamına gelebilir bir yaklaşım sergilenmiş ve bu yapı eliyle yardım kolisi dağıtılmış olması zihinleri ayrıca bulandıran çok çarpıcı bir girişim olarak karşımızda durmaktadır.

Kim bu kişiler !?

Bu kişilerin burada bulunuşu hangi güç, yetki ve selahiyete dayanmaktadır!?

Hiçbir hesap vermeyişleri, küstah ve cüretkar davranış göstermiş olmaları; ödediklerini iddia ettikleri faturaların ibrazı, toparlanan paraların yekün ve kullanım sonrası ne kadar kaldığının ibrazını isteyen tüm depremzedelere

" biz TOKİ elemanlarıyız ve dolayısıyla sizlere hak sahipliğini veren bizler olmamız dolayısıyla sizlerden talep ettiğimiz aidat, ara kullanım, doğalgaz ve diğer isimler altında talep ettiğimiz ücretleri ödemekle mükellefsiniz.

Aksi takdirde haklarınızı iptal eder ve evlerinizi ellerinizden alırsız " cinsinden tehdit, şantaj ve mobing uygulamaları da yine şikayete konu dosya kapsamında bulunmaktadır.

500 BİN KONUT HİKAYESİNİ 2019 SEÇİMLERİNDE DE DİNLEDİK !

2019 seçimlerinde de millet bahçeleri gibi ülkenin %80'ine denk gelen gariban, işsiz, emekli, fakir fukara ile hiçbir ilgisi ve katkısı olmayan, yine orada ki çay ocaklarını, kafeterya, lokanta gibi yerleri alanların zengin Akp'liler olduğunu açıkça görmedik mi !?

İşsiz, umutsuz, mutsuz, yarınlara dair zerre kadar inanç ve güveni kalmayan milletin çay bahçesi ile olan ilişkisi kara kara düşünmenin ötesinde ne olabilir ki !?

Geldik yeni bir seçim ve yine aynı vaatlere. 2019 seçimlerinde de yine devasa rakamlarda ev yapılacağı, garip gurebeye dağıtılacağını vaat edenler, geçmişte neler oldu, halkın bu duruma dair tavır, düşünce ve kanaatleri nedir ve nasıldır ? diye bakmayanlar, şimdi yine aynı vaatler üzerinden duygu kasma girişiminde bulunmuşlar.

TOKİ deprem konutlarında ki akıllara zarar yalan, talan, yolsuzluk ve hırsızlıklara dair suç duyuruları yapmış, envai tür bilgi ve belgeleri ortaya koymuş ve dolayısıyla vaat edilen rakamların iki katından daha fazla bedeller ödemeye mahkum edilmiş halka, şu kadar ev yapacağız iddiasını müjde kabilinden sunmak, halk ve gerçekler ile ne denli uzak düşüldüğünü göstermesi bakımından çarpıcıdır.

Gelelim bir başka realiteye!!

Sadece ama sadece beton politikasını bu denli önceleyen iktidar, bahsini yaptığı rakamlarda yani 500 bin gibi devasa bir rakamı hayata geçirmiş olacağına inanmış olsak bile burada irdelenmesi gereken çok ciddi sorunlar ile başbaşaoyuz.

1: 500 bin rakamına denk gelen çeşitli ebatlarda ki evler ve bir o kadar da iş yerlerinin yapılması demek yaklaşık 3 katrilyon lira demektir ki, böylesi akla zarar bir bedelin ihale edileceği şirketlerin yine o çokça bahsedilen beşli olacağından yana ve oradan elde edilecek parsanın da yine aynı mahvillerce iç edileceğine dair kaç kişinin kuşkusunu vardır ki !?

2: 3+1 dairenin bedeli 850 bin tl olarak belirlenmiş ve bu bedelin de %10'u peşin olarak isteniliyor. Bu da yaklaşık 100 bin tl'ye denk düşüyor ki ülkenin %60'ın dan fazlasının asgari ücretli yani aylık 5.500 tl kazanan kitle böyle ir peşinatı nerden, kimden ve nasıl bulacak ve bütün bunlarla birlikte şehre ortalama 15 km uzaklara kurulan toki konutları için aylık yine yaklaşık 3 bin tl ev taksiti, bu rakama yakın ulaşım bedeli ve yine aynı rakama ulaşan TOKİ'nin uydurduğu yönetim şirketlerine ödemek gibi bambaşka bir sıkıntı ile karşı karşıya kalınacaktır.

Hele hele de 18 bin tl altında geliri olan kişiler başvurabilir demişler ki bu da yaklaşık olarak bütün ülke başvuracağı anlamına gelmektedir. Zira 20 bin tl ve üzeri geliri olan kaç aile bulunuyor şu ülke de hesabını varın sizler yapın..

Kanpanya şartları aynen şöyle !

240 ay vade ile 2+1 daire: 608 bin lira, aylık taksiti 2280 lira

Buraya bşuracak garibim evvela 60 bin tl gibi bir peşinat bulmalı. Sonra 5500 tl olan gelirinin her ay 2280 tl'sini evin taksidine, yaklaşık 2 bin tl TOKİ aidat ve ısınma giderleri ödeyecek. Ayrıca bahsettiğim gibi şehre ortalama 15 km uzaklıkta kurulacağını için dört kişilik bir ailenin ulaşım bedeli olarak yaklaşık 2 bin tl de ulaşım bedeli ödeyecek



Veeeeeeeeeeeeeee!

Bütün bunları da tam tamına 20 yıl, bir başka deyişle bütün ömrünü senet ve aidat ödeyerek geçirecek. Daha da utanılacak tarafı ise böylesi bir ucubeye " SOSYAL KONUT " adı verilecek!!

"İlk proje 2019 da müjdelendiği zaman 150 metrekareye kadar olan konutlarda KDV oranı yüzde 1 idi.

1 Nisan 2022 tarihinden sonra bu oran yüzde 8'e çıkarıldı. Çünkü kamu finansmanı zor durumdaydı.

Bu demek oluyor ki anahtar tesliminde 2+1 daireler için 55 bin 120 lira ve 3+1 daireler için de 72 bin TL KDV ödenecek. Hem de peşin olarak!!

Artış olmasaydı ödenecek KDV tutarları sırasıyla 6 bin 890 ve 9 bin lira olacaktı.

Ne sosyal projeymiş ama?"

Ve yine !

Koca ülkenin akut ve can yakan problemleri dururken, kaybedilir tek saniye dahi olmaksızın müdahale edilmeyi zaruri kılan yaklaşık dört milyon abonenin elektrigi kesik ve sayaçları sökülmüş iken, kötü yönetim dolayısıyla iflas etmiş, çek ve senedini ödeyemeyerek icraya ya da ceza evlerine düşmüş milyonların ivedi sorunları çözüm ve cevap bekliyor iken CEK VE CAK'lar üzerinden proje isimli bir hayal pazarlamak, kol ve kanadı zaten kırık olan milletin bir de kafasını patlatmaktır.

Kör olası, birden aklıma ne geldi biliyor musunuz !?

AKP'nin, Enerji bakanı Taner Yıldız'dan bu yana tam 18 defa petrol ve doğalgaz bulduklarını iddaa edişleri de bahsi yapılan konut projesini de bulunduğu iddia edilen ama bir türlü kullanım ve istifademize sunulmayan, sunulacağı da imkansız olan bir gaz bulma girişiminin tipik bir benzeri gibi duruyor.

Ülkenin sahibi, akut ve aynı zaman da reel politik hamlelere olan ihtiyacı hayati önem arz ediyorken, olması mümkün olmayan ve salt umut pazarlaması olarak adlandırılan böyle bir iddia, kısa ve orta vadede getirisi olsa bile uzun vadede çok daha ciddi yıkım ve travmalara sebebiyet vereceği yetkililerce pas geçilebilir bir savranış silsilesi içerisinde bulunmamaktadır.

AKP, toplumun inanç ve güven duvarlarına yaptığı atşlar dolayısıyla örselenmemiş hiç bir değer kalmadığını görme noktasında son derece geç kalmış ve farkına varılan bu geç kalmışlığı bir başka yalan ve olması mümkün olmayan ütopya pazarlaması ile kapatacağı düşüncesi, örselenmiş, incinmiş ve aldatılmış halkın duygu dünyasının ne durumda olduğuna dair takınılan umarsızlığında çarpıcı göstergesi durumundadır.



Prof. Dr. İlhami Güler

MUHAFAZAKÂR İKTİDAR VE KÜLTÜR: PAÇOZLAŞMA

Bir devlet, yazılı kurallara riayet, etkin denetim ve şeffaflığa dayanıyorsa, "Hukuk Devleti"dir; ya da, mafyöz ilişkiler toplamıdır. Bu ilişkilerin "Siyaset", "Derin Devlet", "Hikmet-i Hükümet" olarak nitelenmesi, durumu değiştirmez.

Paçozluk, küresel düzlemde, son 100 yıldır giderek artan, insan ruhunun hayret veya meraktan doğan din, bilim, sanat, siyaset, iktisat ve hukuk alanlarında dert/dâvâ edinme; vaatte bulunma, hedef/gaye (teleoloji) koyma ve "uğrundsallık" modundan uzaklaşarak; teknolojinin yaratmış olduğu ipek böceği kozası içinde (Gestell/Heidegger) insanları haz ve hız peşinde (...için) koşan böceklerle (Nihilizm) dönüştürmesidir: "Post-Truth", "Post-Hümanizm" ve "Post-Modern Durum". Cumhuriyet tarihi boyunca T. Özal'a veya 2000'lerin başına gelinceye kadar toplumun ve devletin kör-topal, doğru-yanlış, iyi-kötü bir derdi/davasası vardı. Ancak, dünyadaki gelişmelerin ülkemize de yansıyan ve son dönemlerde yoğunlaşan semptomları mevcuttur. Bu yazıda bunlar üzerinde durulacaktır.

1-Din Alanında: Dinin özü, hasbî ve muhasibî olmaktır. Yani canlı, müstakim bir imana ve insani ilişkilerde titiz, teyakkuza, tetikte, külyutmaz, uykusuz/uyanık bir vicdana sahip olmaktır (takva). "Allahtan korkup, kullardan utanmadır." Türkiye'deki mevcut dindarlık/dinsellik, büyük ölçüde bu kriterlerden fersah fersah uzakta; çeşitli paçozluklar içinde dalgalanmaktadır. İman, 1400 yıllık tarih içinde çeşitli ve sahihliği tartışmalı ölü itikatlara (mezhep-tarikat-cemaat) dönüşmüştür; "Salih Amel" ise, sayılı ritüellere ve haramlara indirgenerek, özü olan -her gün, her yerde- ahlak kaybedilmiştir. Örneğin, bir "Cemaat", saman altından su yürüterek devlete sızmış; bu süreç içinde her türlü ahlaksızlığı yapmış ve sonunda ülkeyi bombalayarak yüzlerce insanın ölümüne sebebiyet vermiştir. Çeşitli "Tarikat"lar, vakıf adı altında kamu mülkünden mal tırtıklayan iktisadi işletmelere; biri de, "yanmaz kefen" satan dükkâna dönüşmüştür. Teorisi gereği tevazu, tolerans, tesamuh iddiasındaki Tasavvuf, ülkemizde "tekkir" modunda "Selefi" bir psikolojiye-teolojiye kaymıştır. Metropollerde ve Doğu Anadolu'da faaliyet gösteren merdiven altı medreseler, dogmatik imam, vaiz ve müftüler yetiştirmektedirler. Allahtan korkmaz, kuldan utanmaz (mürâi) dindarlarımız, insanları "Allah" ile aldatmaktadır (31/37). "Örgütlü Dindarlığın" dışındaki samimi dindarları tenzih ederim.

Diyanet reisinin sarığı, göğse değmesi gerekirken; siyasal iktidarın eteklerine değmektedir. İlahiyat fakültelerinin ve İmam-Hatiplerin sayısı artırılarak, birer ilim-bilim yuvası olma; dinsel düşüncüyü tecdit etme ve eleştirme veya meslek elemanı yetiştirme yerine; -medreseye öykünerek- muhafazakâr iktidarların "arka bahçesi" olarak dindar nesil/seçmen yetiştirme ocaklarına dönüştürülmüştür. "Minareler süngü; camiler kışla; müminler asker" olarak görülmektedir. Şehirlerin tepelerine soğan kubbeli, kalem minareli, hoparlörleri sonuna kadar açık, içi boş camiler çakılmakla dindarlığın artırılacağı sanılıyor.

2- Bilim ve Düşünce Alanında: Osmanlı'nın yıkılış döneminde Teolojinin/Medresenin (İlim), doğayı, insanı ve toplumu tanıma-tasvir etme anlamında "Bilim"den/keşiften kopup giderek skolastisizme kayması (taahsil-tedris-talim, takrir), "Üniversite"yi meraktan doğan keşif yeri olmak yerine; Batı'da üretilen bilgilerin taklit ve talim edildiği mekânlar (okul) olarak kurmuştur. "Üniversite Reformu"na rağmen, Cumhuriyet döneminde "Bilgi" üretilmemesinin, icat çıkarılamamasının nedeni merak, şüphe ve eleştiriden uzak, pozitivist veya dinsel dogmatizmdir. Üniversiteler, devlete bağlı; fakat siyasal iradede bağımsız; hür düşüncenin kaleleri olma yerine; 1980'lerden itibaren, "YÖK" denen, siyasal iradenin gözetimi altında tutulmuştur. 1960'lı ve 70'li yılların lise mezunlarının kalitesini, son yılların mebzul miktardaki üniversitelerin Profesörlerinin kalitesiyle mukayese etmek lazım.

Çok katlı otoparklardan, apartmanlardan dönüştürülen, cadde üzerinde binalarda özel/vakıf üniversiteleri, birer "ticarethane" mantığı ile faaliyette bulunmaktadırlar. Her şehre bir üniversite kurmanın arkasında "Bilim" merakından ziyade; inşaat rantı, şehirlere -öğrenci müşterisi ile- ekonomik katkı ve partililere istihdam kaygısı yatmaktadır. İlahiyatçı veya Tarikatçı olmasına özen gösterilen Rektör atamaları, Üniversiteyi "hizada" tutma kaygısının bir ifadesi olsa gerek. Üniversite dışında gelişen son yıllardaki "silah teknolojisi"nin ayrı ve haklı bir motivasyonu olduğu, herkesçe bilinmektedir. Üniversitelere doktor yetiştiren Tıp Fakülteleri açma yerine; illere ve ilçelere devâsâ "Şehir Hastahaneleri" yapmanın arkasındaki müteahhit (rant) mantığını anlamak zor değildir.

2000'li yılların başlarına kadar sivil dini düşünce alanında hatırı sayılır entelektüel bir canlılığın olduğu bilinmektedir. Yayınevleri, dernekler, vakıflar, düşünce kulüpleri sempozyumlar, konferanslar, paneller düzenliyorlardı. Düşünce ürünü kitaplar ve dergiler (İlim ve Sanat, Bilgi ve Hikmet, Tezkire, İslami Araştırmalar, İslamiyyat, Divan, Liberal Düşünce, Türkiye Günlüğü...) yayınlanıyordu. Son 20 yılda ciddi bir çoraklaşmanın olduğu gözlemlenmektedir. Siyaset, Bürokrasi ve ticaret, herkesi kolayca ayarttı. Demek ki, toprak verimli, kökler derin değilmiş. Günlük politika ve

ideolojiden uzak, merak veya hayretten doğan derin/hasbî düşünce, "Entel-Dantel" ve "Fildişi Kulesi" kavramları ile kınanmaktadır. Sosyal medya, kahir ekseriyeti düşünmeyi sevmeyen halkımızın, dirdir ve dedi-kodu mekânı oldu: "Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu".

3- Sanat ve Mimari Alanda: Sanat damarı Sünniliğin teolojik kuruluşunda tâ baştan hayli kurumuş muhafazakârlık süsleme, tezhip, ebru, minyatür, kaligrafi ve şiir dışında yaratıcı sanat çeşitleri olan müzik, resim, heykeli, çocukça bir "Şirk" korkusu ile baştan beri reddetmiştir. Bugün muhafazakârlar, mizah ve müzik yaratmadığı için, müzisyenleri ve mizahçıları cezalandırmakla meşguller. Sinema sanatı, "Filim icabı" tabiri ile alaya alınmaktadır. Muhafazakâr televizyon kanallarının programları, ibret ve eğitim içeriğinden ziyade; eğlence ve dedikodu ağırlıklıdır. Tarım ürünleri veya tarihi kahramanları ile meşhur kasaba ve şehirlerin meydanlarına veya girişlerine yapılan karpuz, kavun, kabak... Karacaoğlan, Köroğlu, Nasrettin Hoca, Ferhat... maketleri ve heykelleri, insanları sadece güldürmektedir. Halı ve kilimin mekânı olan Anadolu'da, muhafazakâr ailelerin evleri makine halısı ile bezelidir. Devletlularımız (zenginler), Kapitalistler gibi paralarını yatırıma dönüştürme, kültür-sanat koleksiyonlarına veya hayra harcama yerine; Kadıllaklı, gayrimenkulü önceliyorlar.

Siyasi ve bürokratik ekibin son 20 yılda ağırlıklı olarak Karadenizli müteahhitlerden oluşması, iç göçün ve şehirleşmenin hızlı olduğu ülkemizde, Ekonomiyi "inşaat" ağırlıklı bir yapıya dönüştürmüştür ("İnşaat Ya Resulullah!"). Bilge mimarımız rahmetli Turgut Cansever ve Saadetin Ökten'in yazdığı kitaplar ve katıldıkları televizyon programlarında yaptıkları uyarıları, sümen altı edilerek; şehirler, birer "beton ormanına" dönüştürülmüştür. Konut açığı ile birlikte rant içgüdü, "TOKİ" adı ile örgütlenerek, İslami metafiziğin yarattığı Anadolu'nun ve İslam şehirlerinin ahlaki-sosyal dokusu olan "Mahalle"yi tarumar ederek; çok katlı "İnsan Siloları/Siteler" ürettiler. Genellikle yabancı afili isimler taktıkları "Cam Kuleler" ile şehirlerin göğünü-güneşini örtüp, ufuklarını kararttılar. Havadan (kat irtifai) "Emsal" adı altında para kazandılar. Çoğunluğu Karadenizli müteahhit olan belediye başkanları, şehir ve kasabaların yeşil alanlarını park-bahçe yapma yerine; "Kupon Arazileri" olarak imara açarak arsa-emlak ürettiler. Şehrin dışına devâsâ "Millet Bahçeleri" yaparak halkın oralarda "yatıp-uzanması"na salık verdiler. Yassı Ada'nın "Demokrasi Adası" adı altında betona boğulması, peyzaj açısından ibretamizdir. Avusturya'nın "Hallstat"ına benzeyen "Uzungöl"ün; Karadağ'ın "Sveti Stefan" adasına benzeyen Bursa'nın "Gölyazı" beldesinin mimari mukayesesi, coğrafi benzerliklere karşı ortaya koyduğumuz hoyratlığı ve mekân organizasyonundaki kapasitesizliğimizi gözler önüne serer. Osmanlı'nın kerpiç, taş, ahşap ev mimarisinin en zengin stokları, bugün Balkanlarda ve Yunanistan'dadır. Tarihi bir film çekmek isteyen, platform/plato olarak oralara gitmek zorundadır. "Turizm" olarak sahillerdeki koy, köy, kasaba ve şehirlerin doğal güzelliklerine uygun bir mekân/mimari organizasyonu yerine; şemsiye-şezlong, lokanta-bar işletmeciliğine dönüşmesi, kültürel yapımıza mümasildir, paçozluktur.

4- Siyaset ve Ekonomi Alanında: Siyaset, İslami açıdan, toplumsal adaleti ve güvenliği (makasidu's-şeria) sağlamak için "Farz-ı kifâye" olarak, bir kesim insanın ahlaki sorumluluk saiki ile (honorial duty) fiilen yerine getirmesi; toplumun da, "Farz-ı ayn" olarak, takip ve denetlemesi gereken ahlaki vazifedir. "Halka hizmet, Hakka hizmettir. Siyaset, -netameli uzun Müslüman tarihini atlayarak- bugün Türkiye'de pejoratif olarak "yalan-dolan" anlamına kaymıştır. Büyük ölçüde mesleksiz muhteris insanların cirit attığı/at oynattığı bir arenadır. Devrimin yarattığı kültürel şizofreni ("Yaralı Bilinç"), siyaseti Türkiye'de normal rayından çıkararak, sürekli bir kavga-hakaret, dalaşma-boğuşma, devleti "başka"larına karşı baskı aracı olarak kullanma veya ona sızma, onu ele geçirme faaliyetine dönüştürmüştür. Bir türlü "birlikte yaşama" pratiği oluşturulamamaktadır.

Toplum, herkesin hakkını-hukukunu koruyacak kurum, kural, denetleme, "Devlet adamı" talep etme yerine; kendileri gibi düşünen, kendi kişisel veya zümresel menfaatlerini koruyan çatal yürekli "Lider"ler talep ediyor: Ata binen, kendini "Padişah"; dokuz keçisi olan, kendini "Ağa" sanıyor.

Endüstri devrimini yapamamış bir toplum olarak Türkiye'de iktisadi faaliyet, büyük ölçüde "Politik İktisat"tır. Özel sektörün zayıflığı veya Avrupa'dakine benzer bir "Burjuva (Sanayici-Tacir)" sınıfının oluşmaması; üretim, icat çıkarma, ticaret yapma, emek-alın teri yerine; herkesin gözünü devlete, onun ekonomik imkânlarına dikmesini doğurmuştur (Devletlu). Rasyonel ekonomik kurallara göre, -sömürüye başvurmak zorunda olmadan- "sermaye"nin oluşturulamaması, devleti, zenginlik oluşturmanın, mevcut sermayeyi -hukuksuz olarak- el değiştirmenin aparatına dönüştürmüştür. Bazı siyasiler veya bürokratlar, -hukuk tanımadan- devlet gücünü/yetkisini kullanarak özel sektörün kazancına "ortak" olmakta; olmadı, onlara "çökmek"tedir.

Uzmanlık alanını: "Korku iklimi oluşturma ve şiddet tarzı organizasyonlarla zengin olma" olarak tanımlayan Sedat Peker, bu "politik iktisadın" amiyane deyimle "Mafyöz ilişkilerin" -bir dönem içinde bulunması hasebi ile- nasıl işlediğini ifşa ederek, toplumda "vicdanın sesi olarak" karizmatik bir kahramana dönüştü. "Danışmanlık" bürosu kuran partizanlar, rüşvet çarkı ile özel sektörün işlerini halletmekte. "Kırık Cam Teorisi" gereği, temiz kişiler de, ortamın/çarkın pisliğinden dolayı pisleşmekte: "Üzüm, üzüme baka baka kararır."

5- Hukuk Alanında: Devletin dini Adalettir. Hukuk, Rahmaniyetin tecellisi olarak adalettir. Yasama ve Yargı, millet-toplum adına, onun ortak maslahatı gözetilerek uzmanlık ve vicdanlılık ile yapılır. Bu işi, vicdanı hür, irfanı hür insanlar yapar. "Tanrılık" bir iştir. Hukuk güç istenci, iktidar tutkusu ve kâr maksimizasyonu olarak, mesleksiz muhteris siyasetçilerin emrinde bir "değnek"e veya "Dog"â dönüştüğünde, bunun adı paçozluktur. Bir devlet, yazılı kurallara riayet, etkin denetim ve şeffaflığa dayanıyorsa, "Hukuk Devleti"dir; ya da, mafyöz ilişkiler toplamıdır. Bu ilişkilerin "Siyaset", "Derin Devlet", "Hikmet-i Hükümet" olarak nitelenmesi, durumu değiştirmez.

6- Sonuç: Allah, şöyle buyurur: "Bir toplum, kendini değiştirmedikçe; Allah, onların durumunu değiştirme (k için yardım etme)z." (13/11). "Herkes, yapıp ettiğinin rehinidir." (74/38). Peygamberimiz de şöyle buyurmuştur: "Siz, nasıl iseniz, öyle yönetilirsiniz". "Amelleriniz, yöneticilerinizdir." (Acluni, 1/146; II/127).



Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, soruların sızdırıldığı iddiaları sonrasında tekrarlanan KPSS hakkında "Sizlere söz veriyorum, her türlü sınav yolsuzluğu bitecek, mülakat gidecek, liyakat gelecek" paylaşımında bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, soru skandalının ardından tekrarlanan ve şu saatlerde gerçekleşen KPSS'ye ilişkin bir paylaşım yaptı.

Davutoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Tekrarı yapılan KPSS'ye giren tüm adaylara başarılar diliyorum. Ve sizlere söz veriyorum, her türlü sınav yolsuzluğu bitecek, mülakat gidecek, liyakat gelecek." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

31 Temmuz 2022 tarihinde düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) sorulan çok sayıda sorunun, Yediiklim Yayınları'nın deneme soru kitapçığındaki sorularla aynı olduğu iddia edildi. ÖSYM, iddiaların 'asılsız' olduğunu belirtirken; söz konusu yayınevi "Bir iki soru aynı diye algı yapmaya gerek yok" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tartışmaların odağında olan ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ü gece yarısı Resmî Gazete'de tebliğ ederek görevden aldı. Aygün'ün yerine getirilen Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavın iptal edildiğini duyurdu.



CUMHURBAŞKANLIĞI HARCAMA BÜTÇESİ DUDAK UÇUKLATIYOR.

Cumhurbaşkanlığı, Haziran'da ek bütçenin yanı sıra ödenek de aktararak bütçesini 5,4 milyar TL'ye çıkarttı. Bunun 3,4 milyar TL'si de Ağustos ayı sonuna kadar harcandı. AKP iktidarı ülkenin içine sürüklendiği ekonomik kriz ve yüksek enflasyon nedeniyle TBMM'den ek bütçe çıkartmak zorunda kaldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, hemen her yıl bitmeden yaptığı gibi zorunlu ve öncelikli olanlar dışında yatırım yapılmaması, araç alımına kısıtlama getirilmesi gibi temel başlıkları içeren bir tasarruf genelgesi yayımladı. Ancak bu talimatların Cumhurbaşkanlığı Sarayı için geçerli olmadığı, ödeneğinin sekiz ay sonunda yüzde 42 oranında artmasıyla kendini gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı'nın TBMM'ye sunulan 2022 Yılı Bütçe Teklifinde, 4 milyar 39 milyon lira olan bütçesi oransal olarak küçük bir kesinti yapılarak 3 milyar 890 milyon liraya düşürüldü. Erdoğan başlangıçta bütçesinin 150 milyon TL indirilmesine razı oldu. Birgün gazetesinden Nurcan Gökdemir'in haberine göre iktidar bütçenin yetmeyeceğinin görülmesi üzerine Cumhurbaşkanı maaşının yüzde 20 oranında arttırılmasını da içeren ek bütçe teklifini Haziran ayında TBMM'ye sundu.

Erdoğan, tepkiler üzerine maaşında artışı öngören madde metnini "Bir bardak suda fırtına kopartıyor" diyerek metinden çıkarttı. Böylelikle Erdoğan, 100 bin lira olan maaşının 20 bin lira daha arttırılmasından vazgeçti. Ancak bu arada Saray'ın ödeneği sekiz ayın sonunda yüzde 42 oranında arttı. Örtülü ödenek ise yine tarihi rekorlar kırarak 2.5 milyar TL'nin üstüne çıktı. 3.8 milyar liradan ek bütçe ile artarak 4 milyar 87 milyon liraya çıkan ve sonuçta ödenek aktarımlarıyla 5.4 milyar TL olan Cumhurbaşkanlığı bütçesinden en yüksek ikinci harcama, geçen ay yapıldı. Mart ayındaki 870 milyon TL'lik harcamadan sonra ağustos ayında Cumhurbaşkanlığı 857 milyon TL harcama yaptı. Harcamaların bu hızla sürmesi durumunda 5.4 milyar TL'lik bütçenin de yetmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor. KAYNAK MİLLİ GAZETE

"Fena Halde Yanılıyorsunuz"

En delişmen seher yeli gibi, kış günü güneşin ısıttığı bir düş gibi, en parlak gecede göğe asılı duran mah gibi aziz ve lezizdir mübarek bayram günleri. Dostlukların pekiştiği, kinin öfkenin unutulduğu, merhametin ve sevginin insanın yüreğine tebrik yazıldığı bayramda; el öpüp gönül almak, nasihatten hisseme pay düşürmek, birazda sivri ifadelerin ağırlığının üzerimde bırakacağı tereddüt ile vardım "Pir" in yanına.



HÜSEYİN ACARLAR

Pir, "fena halde yanılıyorsunuz" diye başladı söze. "nede çok aldanıp yanılıyorsunuz" deyip bir iç çekişinden sonra balyoz gibi cümlelerle devam etti sözlerine. Şehit Dr. Ali Şeriatî ' Hac kitabında' ne diyordu? "sen de İbrahim gibi kendi İsmail'ini getirmelisin Mina'ya. Senin İsmail'in kim? Ancak sen bilebilirsin, başkası değil. Belki eşin, işin, yeteneğin, gücün, cinsiyetin, statün vs. Ne olduğunu bilmiyorum ama İbrahim'in İsmail'i sevdiği kadar sevdiğin bir şey olmalı.

Senin özgürlüğünden çalan, görevlerini yerine getirmeni engelleyen, seni eğlendiren, hakikati duymaktan ve bilmekten alıkoyan, sorumluluk kabul etmektense meşrulaştırıcı sebepler ürettiren; işte bunlar onun işaretlerindedir. Onu arayıp bulmalısın.

Eğer Allah'a yaklaşmak istiyorsan, kendi İsmail'ini Mina'da kurban etmen gerek." Kurban Bayramını et bayramı gibi kutluyorsunuz. Nede çok aldanıp yanılıyorsunuz? Sıla-i rahimler yerine tatili tercih etmeniz, ihlâsınızın dip akıntısı ele veriyor. Seçkinliğinizi Bodrum' da verilmiş pozlarla süslüyorsunuz. Bayramda büyüklerinizi aramayı unuttunuz.

Büyüklerinizin sizi aramasını, sormasını sorgulayamayacak kadar zekisiniz. Bırak dostlarınızı ziyaret etmeyi telefonla bile aramıyorsunuz. Telefonlardan size gelen bayram mesajlarına lütfedip cevap dahi yazmıyorsunuz ve siz bu halinizle çok kültürlü, adab-ı muaşeret abidesi gibi dolanmayı marifet belliyorsunuz. Siz insanları koyun olarak görmeye devam ettikçe, onların sizi çoban olarak göreceğini sanıyorsunuz. Fena halde yanılıyorsunuz. Onlar, hafızalarına sizi kurt veya tilki olarak kaydediyor, farkında değilsiniz.

Kurban bayramınız buysa kutlu olsun. Uydu takibi, beyin parmak izleri, yüz tanıma sistemleri, akıllı telefonlarımızdaki casuslar, dijital fişlemeler, kameralarla donatılmış şehirler, elektronik devlet uygulamaları çağındayız. İnsanlık küçülüyor, aşağılanıyor. yok ediliyor. Kendi ellerinizle insanlığı öldürüyor, taziyesinde de en çok siz ağlıyor, sızlanıyorsunuz.

Çok tuhafınız Kuzum siz vicdanınızı kaybettiğinizden beri şuursuz dolanıyor, boş boş konuşuyorsunuz. Oysa vicdanın sesini duymuyorsa; yanılıyor, azalıyor, ölüyor insan.. İnsanlığın öldüğü yerde kimin nasıl hayatta kaldığının pek önemi yoktur. Vicdan gidince adalet hissi gider. Kalkınmanız hayırlı olsun.

Mağazaların yalandan indirim günleri gibi yalan olduğunu bile bile yalanı gerçeğe tercih ediyorsunuz. Kimse pahalıdan satmasın kendini, Görünen görünüyor. Bana sorarsan görmeseydim keşke insanların indirimli günlerini.

Evet, cafcıflı kıyafetlerle tipinizin gideri var ama karakterinizin ederi yok! Ucuz yüreklere sözler pahalı geliyor farkındayım. Bu duruş, bu hayat hayat değil bilesiniz. Ölmeye değer bir gayesi olmayanın, yaşamaya değer bir gayesi yoktur. Zengin sofralarda gözükmeğe itibardan oldu.

Fakir düğününden kaçmak ilke sayıldı. Kuzum siz dünyanın oyun ve eğlence olduğunu unutalı çok oldu. Gökyüzü yağmur olup tükürürken yüzünüze, siz rahmet naraları atarak menfaat tarlanızı oraya taşıyorsunuz. Parçaları kaybolmuş puzzle gibisiniz. Kiminin akli kiminin ruhu kiminin kalbi karaborsa..

Çözmeye çalışıyorum; uzaktan mı adamsınız, adamlığa mı uzaksınız? Anlamaya çalışıyorum. Kesin olan bir şey var ki oda makamlarınızla çok kasıtlıdır. Baksanız bir halinize. Hak edilmemiş ne kadar hak adına talepleriniz var?

İnsanların evrensel yasalarını vahiy belirlemişti, değişmedi. Ama siz değiştiğiniz. Ahiret değişmedi ama sizin ahiret anlayışınız değişti. Yalanlarla hakikati perdeleyemezsiniz. Vahyin insanlık ilkelerine dönün desem, sizi çok zor durumda bırakmış olur muyum?

Hava soğuduğunda, insan gölge veren ağaçları unutturmuş. Avuç avuç bela yağıyor. Gölge veren âlimleri unuttunuz. Secde görmemiş bir alnın, alın yazısı olmak ne acı. Pişmanlık nedir bilir misiniz?

Merak etmeyin bu gidişle öğrenirsiniz. Bayram zahmetin, külfetin nimetidir. Neyin zahmetinden sonra nimete talip olduğunuzu bir daha sorgulayın. İnsan olmadıysanız bari taklide yeltenin. En iyi bildiğiniz bu değil mi? Ağır mı geldi sözler?

Olsun, dost acı olanı söyler. Dost o kimsedir ki yanıldığınızı sizi rahatsız ederek söyler. "estağfurullah Pirim" dedim ve sustum.



TURAN GÜZEL

ÖZNR ÇALIK ADAY !

YA SELAHATTİN GÜRKAN!?

İddia ediyorum koca Malatya " Albirini vur ötekine " cümlesi ile tanımlayıp ciddiye bile almayacaktır. Aralarında ki tek fark ayrı ayrı ihtirasları olan iki muhteris ve iki kifayetsiz.

Öznur Çalık'ın Malatya için herhangi bir mana iklimine tekabül eden bi saygınlık, bir kanıksama ve bu iklim dolayısıyla taltif edilmişliğinden dem vurmak tamamen imkansızdır. Hikmetini (!) bizim de bilip kavrayamadığımız hangi motivasyon vardı da genel merkez ısrar ve inatla bu isim üzerinden seçmen ile didişip durdu henüz bildiğimiz ve elbette onayladığımız işler kabilinden değil.

Çok iyi hatırlıyorum AKP genel başkanı Sayın Erdoğan'ın Malatya mitinginde Öznur Çalık'ı sahneye çağırdığı an da, miting alanında bulunan tüm Malatyalıların senkronize şekilde yuhalandığını...

Öznur Çalık, Malatya ve Malatyalı için rüküş kaçan bir tip, hoşnutluktan yana bakiyesiz, kabullenilmekten yana hepten fukara ve sevilmekten yana zerre kadarını bile hak etmemiş bir tip olarak kendine münhasır bir yerde bulunmakta...

Malatya ve Malatyalı için ne anlama geldiğini çok iyi bildiğim ve yukarıda da tanımlamasını yaptığım bu obje, Büyük Şehir Belediye Başkanlığına aday olacağı söylentisi artık ciddi bir iddia ve kanaate doğru evrilmiş durumda.

Peki bu işin olabilme yani evvela genel merkez tarafından ciddiye alınıp aday gösterilme olasılığı nedir diye bir soru dikiliveriyor önümüze.

AKP, Malatya gibi bir şehri asla kaybetmek istemeyecektir. Evvela büyük şehir olması ve ayrıca da AKP kalelerinden bir şehir olarak nam salmış olması ve kaybetmenin özgül ağırlığının ne denli büyük tahrifat yaratacağının analizi yapılmıştır diye düşünüyorum.

Az evvel de söylediğim gibi bir avuç çıkarıcının şakşaklamasının tekil şahsa ve seçime indirgenmişliğinden total bir bakiye çıkarmak azımsanır bir hata olmayacaktır. Böylesi bir hata AKP için intihar etmenin dışında açıklanması mümkün değildir.

Hele hele de kardeşinin Rektörlük makamından azledilmiş olması ve yerine başka bir ismin atanmış olması " Çalık " ailesi hanesine yazılmış kocaman bir eksi bakiyedir. Bu durumdan " Öznur Çalık'ın haberi ve onayı vardı " diye bir yaklaşım da pekala mümkün ancak anlamlı bir sonuç çıkarmak kanımca mümkün işlerden değil.

Kardeşinden mütevellit bir takım spekülatif iddialar dolayısıyla eli hafifledi ve önü daha bir açıldı gibi bir yaklaşıma da " bizatihi Öznur Çalık için geçerli olan spekülasyonlar kardeşine dair olanlara yüz ton basar " diye bir başka tez ortaya koyarsam kaç kişinin itirazı olabilir ki !!??

Öznur Çalık ayrıca, kendisinin öfke nöbetleri geçirdiği " dava arkadaşları " ve de o arkadaşların kendisi için bilemediği azı dişleri pas geçmiş olacak kadar zeka yoksunu değildir heralde...

Kendi çevresinin ekseri kitlesince sevilmeyen, istenmeyen, gitmesi ve gözden düşmesini isteyenler de boş durmayacak ve tüm kozlarını masaya süreceklerdir.

Mesela Selahattin Gürkan ile aralarında ki anlaşmazlığı, didişmeyi, çekememezliği ve daha bir sürü olumsuz kavramın içeriği ile kombin oluşturan bu durum, saha da eylem olarak kendisini göstermeyecek mi !?

İkinci el ve hatta çok kullanılmışlıktan mütevellik laçkalaşmış dava arkadaşlığının nasıl da belden aşağı vuruşlara ve bu gözü dönmüştük dolayısıyla tüm etik ve ahlaki değerlerin Pazar malı kabilinden satış sepetlerine döküleceği günlerin uzak olduğunu zannetmeyin.

Kalpleri, haset ve kinleri dolayısıyla kanlarını beyinlerine ve boğazlarına pompalayan bu guruh küflü ve kokusu tüm şehri kuşatan ve bunaltan dandik teolojileri sayesinde kendilerini ve karakterlerini apacık orta yere sereceklerdir.

Çökmüş, çürümüş ve kurumuş ruh ve tenlerinde hiçbir hayat belirtisi bulunmayan bu oligark zümre, ihtirasları üzerine Rus ruleti oynayacak tiplerdir aynı zamanda.

Birbirlerine gönderecekleri tahrik dolu bakışlar, bilindik en orijinal ve profesyonel ajitatörleri bile kışkırtacak sözlü hakaretler ile birleştikleri an " evvah kıyamet kopacak " diyecek kişilerin, utanmanın da öldüğünü görüp daha bir **Uzaklaşacakları** gün çok yakında...

Hasarlı beyinlerin, hasarlı inanç, duygu ve eylem dürtülerinin sağlıklı uygulaması ve sağlıklı sonuç vermesi mümkün mü !?

Kağıttan uçak ile ergen tatmini arasında ki korelasyona dair birikintisi olan herkes ile hemen bir sokak ötesinde yollarımızın keşişeceğine kalıp basıyorum.

Ama zihinsel ve görsele kokanaların ve cahilliğin dip noktasını zorlayan kimi mağara kaçkınlarının barbarlık ve zulme alkış tutup onay verme vahametinde de az şahit olmuş değiliz diğer taraftan. Hele bu zihinsel kirliliğe bir de dincileri eklediğiniz an tahmin ediverin şehri kuşatmış kesif kokunu boyutlarını...

Niyetimi daha şimdiden ifşa ediyor ve yıllardır koca şehrin ve milletin sırtına abanmış bu ucube kitlenin milletin sırtından inmesi ve milletin de bu kitleyi aynen, olduğu gibi ve çirliçiplak tanınması için didinip duracağım.



Salgında eğitimden uzaklaşan milyonlarca öğrenci ekonomik gerekçelerle sınıfına dönemedi. Yaklaşık dört milyon gencin okuldan uzak kaldığı belirtildi. Eğitimciler 'kayıp çocuklar' için acil adım çağrısında bulundu: MEB çalışma yapmalı, sosyal devlet çocukları okula kazandırmalı.

Eğitim-öğretim yılı 'eksik' başladı. Milyonlarca çocuk krizin etkisiyle okula ara vermek zorunda kaldı. MEB istatistiklerine göre 5-17 yaş grubunda 1 milyon 201 bin çocuğun okul kaydı olmadığı belirtildi. Bu sayı açık öğretime gidenler ve sığınmacılarla katlanırken verileri doğrulayan yorumlar sosyal medyaya yansdı. "Okullar açıldı ama gidemiyorum" notuyla paylaşılan bir videoya "Tek olmadığımı bilmek acı verici", "Çok iyi puan alıp üniversiteye gidemiyorum çünkü kardeşlerime bakmak zorundayım" ve "Cama çıkıp okula gidenlere özeniyorum" gibi yorumlar yazıldı.

ARTIK OKULUN VE OKUMNIN UMUT OLMAKTAN ÇIKTIĞI BİR SÜREÇ!

'OKUTSAK NE OLACAK' ANLAYIŞI DA EKONOMİ KADAR BÜYÜK BİR ETKEN

KARAR'a konuşan Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, pandemi ve ekonomik krizin olumsuz sonuçlarını çocukların yaşadığını söyledi. Kurul "MEB bu konuda acilen bir çalışma yapmak durumunda. Biz de araştıracağız, takipçisi olacağız" dedi. Eğitimci Ali Barskanmay da okuldan uzaklaşmanın salgın öncesi başladığını vurguladı. Diplomalı işsizler, ekonomik maliyetler ve dini-siyasi sebeplere işaret eden Barskanmay, velilere yardım yapılması gerektiğini bildirerek "Sosyal devlet kimliğiyle çocuklar okula kazandırılmalı" ifadelerini kullandı.

1 MİLYON 201 BİN ÇOCUK OKULDA YOK

Milli Eğitim İstatistikleri örgün eğitim verilerine göre 5-17 yaş grubunda 1 milyon 201 bin çocuğun okul kaydı yok. Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul "Eğitim sisteminin dışladığı çocuklardır bu çocuklar. MEB, bu konuda acilen bir çalışma yapmalıdır" dedi. Eğitimci Ali Barskanmay ise "MEB'in eğitimi ne kadar ciddiye aldığı sorusunu insanın aklına getiriyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim yılına ilişkin örgün eğitim istatistiklerini geçen hafta açıkladı. İstatistiklerde "okul dışı çağ nüfusu" net olarak verilmese de dolaylı yoldan bir hesaplama yapmak mümkün. Öncelikle MEB verilerindeki "düzeltilmiş net okullaşma oranı"na bakmak gerekiyor. Buna göre 5 yaş yüzde 83.41, 6-9 yaş yüzde 95.81, 10-13 yaş yüzde 95.40, 14-17 yaş ise yüzde 89.68. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinin yaş grubu nüfusları ele alındığında ise 5 yaş grubunda 1 milyon 323 bin, 6-9 yaş grubunda 5 milyon 303 bin, 10-13 yaş grubunda 5 milyon 128 bin, 14-17 yaş grubunda ise 5 milyon 73 bin kişi bulunuyor. Independent Türkçe'den Lale Elmicioğlu'nun haberine göre, düzeltilmiş net okullaşma oranları, TÜİK verilerine göre yaş grubu nüfusuyla çarpıldığında okul kaydı olanlar bulunabiliyor. Bu sayı toplamdan çıkarıldığında ise okul kaydı olmayan çocuklara ilişkin yaklaşık bir veri elde etmek mümkün hale geliyor.

Böylelikle 5 yaş 219 bin, 6-9 yaş 222 bin, 10-13 yaş 236 bin ve 14-17 yaş 524 bin olmak üzere okul kaydı bulunmayan toplam çocuk sayısı 1 milyon 201 bine yükseliyor. İstatistiklerde bir diğer dikkat çekici ayrıntı ise geçen sene 14-17 yaş aralığında açık öğretime kayıtlı 1 milyon 585 bin civarında kişi varken, bu sene sayının yaklaşık 1 milyon 738 bine yükselmesi. Okul kaydı bulunmayan 1 milyon 201 bin çocuğa, açık öğretimdeki 1 milyon 738 bin ile mesleki eğitimdeki 401 bin çocuk eklenince, örgün eğitimde olmayanların toplam sayısı 3 milyon 340 bin civarına yükseliyor. MEB raporunu KARAR'a değerlendiren Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, pandemi süreci ve ekonomik krizin her kesimi etkilediğini ancak en olumsuz şekilde etkilenenlerin çocuklar olduğunu söyledi. Kurul, Türkiye'de 8 milyon işsiz, 10 milyon civarında da sosyal yardımlarla yaşamını sürdüren yurttaşların olduğunu ve sayısı milyonlara ulaşan asgari ücretlinin çocukları krizin bedelini acı biçimde yaşadığını kaydetti.

Necla Kurul, şöyle konuştu: "Çalışmak zorunda olan, kardeşine, kardeşlerine bakmak zorunda olan çocuklar, toplumsal cinsiyet rollerine sıkıştırılan kız çocukları, çoklu ezilme ile karşı karşıya olan çocuklar, anadili farklı olan çocuklar, mevsimlik işçilerin çocukları, engelli çocuklar okulun dışında kalan çocuklardır. Eğitim sisteminin dışladığı, yabancılaştığı unutulmuş çocuklardır bu çocuklar. MEB, bu konuda acilen bir çalışma yapmak durumundadır. İmkanları güçlü olduğu için. Biz de Eğitim-Sen olarak araştıracağız, takipçisi olacağız."

MEB OKULA GİTMEME NEDENLERİ ÜZERİNDE DURMALI

Eğitimci Ali Barskanmay ise Kovid-19 pandemisinin eğitim-öğretim alışkanlığını değiştirdiğini bundan dolayı bazı ailelerin çocuklarına okullara kayıt yaptırmadığını dikkati çekti. Barskanmay, ebeveynlerin çocuklarını okula göndermemelerinin diğer nedenlerini ise ekonomik imkansızlık, dini ve siyasi sebeplere bağlıyor. Ekonomik krizin ülkenin her yerinde insanları etkilediğini, okul masrafların yükseldiğini belirten Barskanmay, şöyle konuştu: "İnsanın her adımının kontrol altına alındığı çağımızda MEB'in 1 milyon 200 bin öğrencinin kaydını almaması ve bunların kaydına ulaşmaması MEB'in eğitimi ne kadar ciddiye aldığı sorusunu insanın aklına getiriyor. MEB, ülke nüfusunun sekizde birini oluşturan gençlere ulaşarak okula gitmeme nedenleri üzerinde durmalı. Geçmiş yıllarda da görülen ekonomik imkansızlıklardan dolayı çocuğunu okula göndermeyen velilere sosyal devlet kimliğiyle çocukları okula kazandırmalı. Müfredatın bazı bölgelerde insanların değer yargılarıyla çelişmesi, verilen bilgilerin bölge coğrafyasında bir anlamının olmaması, bir ihtiyaca cevap vermemesi, okulların sokakları aratmayacak nitelikte disiplinsiz ve güvenilir olmaması bunlarda eklenebilir."



Ermenistan'ı ziyaret eden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, son yaşanan çatışmalardan Azerbaycan'ı sorumlu tuttu. Ermenistan'ın Karabağ'da yıllarca süren işgalini, katliamlarını ve sınırdaki tahriklerini görmezden gelen Pelosi, Azerbaycan'ın 'yasa dışı sınır' saldırıları yaptığı ileri sürdü.

Klasik bir ABD senatörü, bürokrat ve vatandaşı rolünü net bir şekilde perdeye aksettiren pelosi, gücün, hak ve hukuk karşısında herhangi bir yaptırıma tabi tutulmamasının da bir bakıma remini aksettirdi. Haklının güçlü olmadığı ve güçlüünün her platforma" haklı " olduğunu ve dolayısıyla cari dünya ve çalışma şeklinin güçlü olmayı zaruri kıldığının da bir bakıma istemeye istemeye sahnelemiş oldu.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında çıkan ve iki taraftan onlarca kişinin öldüğü çatışmaların ardından Erivan'a giden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, çatışmalardan Bakü yönetimini sorumlu tuttu. Pelosi'nin Karabağ'ı on yıllarca işgal altında tutan ve katliamlara imza atan Erivan yönetimine eleştiri getirmemesi dikkat çekti.

Saldırıları güçlü şekilde kınadığını kaydeden Pelosi, "Bu saldırılar, Azeriler tarafından başlatıldı bunun bilinmesi gerekiyor" dedi. Çatışmaların Azeri saldırısı ile başladığının açık olduğunu öne süren Pelosi, çatışmanın kronolojisinin netleştirilmesinin gerektiğini kaydetti.

Rusya'nın müttefiki olarak bilinen Ermeni tarafına destek açıklayan Pelosi, Erivan'ın savunma ihtiyaçlarının neler olduğunu dinlediğini söyledi. Pelosi, ayrıca iki ülke arasındaki gerginliği ' demokrasi ile otokrasi arasındaki mücadele' olarak niteledi.

ATEŞKES SONRASI DURUM SAKİN

Öte taraftan, Ermeni ve Azeri tarafların birbirlerini suçladığı çatışmalarda iki taraftan yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti. Azeri ordusunun ilerleme kaydettiği belirtilen çatışmalar 15 Eylül'de varılan ateşkesle son buldu, ancak iki ülke arasında gerginlik sürüyor.

Herne kadar Azeri ordusu da belli bir kayıp vermiş olsa da önemli bir ilerleme kaydetmiş olması gerek Rusya gerek Ermenistan ama özellikle ABD tarafından yakın takibe alınmış ve bu üç ülkenin " tehlike " sınırlana denk gelince de Pelosi'nin resmi ziyaretine dönüşmüştür.

ABD'nin evvela Tayvan ile Çin ve hemen sonrası Türkiye ve Yunanistan ve şimdi de Azerbaycan ile Ermenistan olaylarına son derece tahrikkar girişimleri daha bir dikkatle ve özellikle mercek altına alınmalı ve bahsini yaptığımız hinterland içerisinde kalan tüm coğrafya daha bir detaylı kuşbakışı ile incelenmeli ve irdelenmelidir.

Şangay beşlisi ama özellikle Çin'in tüm Asya'yı kavrayıp kuşatan hamleleriyle birlikte önlenemez yükselişi ABD hegemonyasının kırılma noktası anlamı taşımaktadır.

Bununla birlikte Türkiye'nin Batı'da Yunanistan ve Doğu da Ermenistan ile aba altından sopa ameliyesine düşür bırakılmış olması, uygulanan ekonomik ve dış politikasının zaafalarını, yetersizliğini ve küresel bakış açısında ki hataların da bir bakıma göstergesi niteliği taşımaktadır.

Mevcut siyasi hamle, Azerbaycan ve Türkiye arasında ki sağlam kardeşlik bağı ve stratejik ortalığın meyvelerini somutlaştırdığı Karabağ'ın alınması ve durdurulamayan Azeri ordusu, siyasi manevraların devreye sokularak durdurulma girişimi olarak tanımlanmaktadır.

ABD'nin çıkarlarının nerde ve kiminle kesiştiğinin ve bu kesişme sonrası da zarar göreceği olanın bir NATO ülkesi ve olumlu karşılık bulacak olan ülkenin de Rusya olması umurlarında olan bir durum değildir. kendilerinden başka kimsenin dikkate alınır bulunmadığını, ABD çıkarlarının herkes ve her şeyden daha önce ve önemli olduğunu bir kez daha dünyaya deklere etmişlerdir.



FİLLER ÇARPIŞIYOR

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE ATANANAN PROF. DR. RECEP BENTLİ.

GÖREVİNE SON VERİLEN AYSUN BAY KARABULUT

VE GÖREVDEN ALINAN AYSUN BAY KARABULUT'UN ABLASI AKP MİLLETVEKİLİ ÖZNR ÇALIK !

Ne ilginç bir üçleme değil mi !? Hani, filler çarpışıyor deyim ve tabiri var ya! Tam da bu durumu betimliyor dersek yanlış olmasak gerek diye düşünüyorum. Böyle bir atama değişikliğine dair çok çeşitli spekülasyonlar, düşünce ve öngörüler ortaya konuldu.

İler tutar tarafı olanları vardır kuşkusuz. İki kelam da bize düşecek ise şayet, bu durumu ÇALIK ailesi hanesin bir eksi bakiye olarak düşünüyorum. Nihayetinde görevden alınan kişi de bir ÇALIK ailesi ferdi olması sindirimi kolay işlerden olmasa gerek.

Malatya tarihi ve kaderine silinmez izler (!) bırakan bu aile, herşeyin bir ömrü olduğu gerçeğini sindirebilir bir ailemi ? doğrusu pek emin değilim. Ama en azından ve de altı çizili olarak şu saptamayı kendimce hakkaniyet içeren bulduğum için altı çizik şekilde ifade edeyim ki Çalıklar dönemi bitiyor ve bu durum sindirimi kolay, hiç kolay olmayacak...

Mevcut durum dediğimiz gibi Öznur Çalık hanesine eksi bir bakiye olarak geçecekse şayet, bu durumda olası adaylık ve bu adaylığın nasıl bir sonuç ile karşı karşıya kalacağıda bir muamma olmanın dışında kalacaktır. Perşembe'nin akibetini belirleyenin Çarşamba olduğu gerçekliği, olası adaylık ve buradan kaynaklı seçimin de rengi anlamına gelmektedir.

Çok çeşitli spekülasyonlara, biri diğeriyle tenakuz arz eden söylev ve savlara bakılırsa total ve uyumlu bir sonuç elde etmek olası gibi görünmüyor. Ama konuya tek bir aks ve çelişiksiz tez üzerinden bakacak olursak Öznur Çalık bütün kredibilitesini yitirmiş, eteğinde önemli bir miktarda irrite kanaat, düşünce ve spekülasyonlar biriktirmiş bir siyasetçi durumundadır.

Yarın olası seçimleri açık ara kaybetmesinin de suçlusunu şimdiden bulmuş (!) olmak gibi bir başka teoriyi de masaya koyan taraf biz olalım...

BAHÇELİ'DEN SOYER'E TEPKİ: VAHDETTİN HAIN DEĞİLDİR!

MHP lideri Bahçeli, "Osmanlı imparatorluğunun son padişahı Sultan Vahdettin, hain miydi değil miydi? Revaçtaki münaakaşa budur. Sultan Vahdettin'in kusurları olsa da hain değildir" dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kayseri'de "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" mitinginde açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Yürekten inanmayım ki bugünkü toplantımız millet hayatımızda ve milli tarihimizde Türk milletinin 2023 umutlarının müjdesi olarak anılacaktır. Buradan yükselen ses Türkiye'nin milli onurunu kıyamete kadar koruma ve kollama iradesidir. Türkiye içeride ihanet, dışarıda husumet sarmalındadır.

Tarihimizi yargılıyorlar, milletimizi sorguluyorlar, milli birlik ve dayanışma azmimizi kurcalıyorlar. Bunu yaparken demokrasiyi istismar ediyorlar. Öncelikle tavır geliştirmemiz bir irade beyan etmemiz gerekiyor.

Önemle altını çiziyorum ki tüm gözler üzerimizdedir, uyanık mıyız bunu gözlüyorlar. Aciz miyiz bunu inceliyorlar, yalın mıyız bunu irdeliyorlar, tıpkı Ergenekon'da dağları eriten ateş gibi bütün Türkiye'yi sardı. Buğdayımız var demesinler, ambara girince geliyor demesinler, Kayseri'yi görünce davetsiz gelen döşeksiz oturmaya mecburdur. Zalimler gelir, Afyonkarahisar'dan İzmir'e kadar kovalanırlar.

MHP'ye kefen biçiyorlardı, anket şirketleri parayla yemleyip düzenek kuruyorlardı. Yüzleri kızarmadan yıkım planı yapıyorlardı.

2023'te hem Cumhurbaşkanı seçeceğimiz, hem de 28. dönem milletvekili seçimini yapacağız.

Zillet İttifakı'ndan hiç bir halt olmaz, olamaz. Bunların itibarları sıfırlanmıştır. Daldaki çürük meyve neyse Zillet İttifakı odur.

'BİZİM ADAYIMIZ BELLİ KARARIMIZ NETTİR'

Kılıçdaroğlu bu evetleri duydukça başını sokacak bir ağaç kovuğu arayacak. Zilletin diğer failleri birbirine daha da düşecek, sığınacak bahane bulamayacak. Onların adayı şu olmuş bu olmuş önemli değil, kaldı ki henüz icazet gelmedi. Bir isim üzerinde anlaşamayanların milletin geleceği için nasıl uzlaşacaktır. Zillet İttifakı'ndan hiçbir halt olmaz. Bunları itibarları sıfırlanmış, onlar varsin aday falı atsınlar. Bizim adayımız belli kararımız nettir. Sözümüz senet, özümüz kefiledir. 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

VAHDETTİN TARTIŞMALARINA TEPKİ

Son güllerde tarihimiz tartışma girişimleri Vandal bir ilkesizlik düzeyine ulaşmıştır. Dünyanın hiçbir yerinde atasına ülkesindeki bir grup kadar yıkıcı konuşan yoktur. Dünya'nın hiçbir yerinde milli kültüre saldıran görülmemiştir.

Tarihte gerçekte ne olup bittiğinin araştırılması tarihçilerin işidir. Biz tarihimizi ideolojik gayelerle saldıranlara müsaade etmeyiz. Türk tarihi onların tarihi değildir. Cumhuriyeti cumhurla kucaklayan ya Osmanlı'nın inanmış bir devlet görevlisidir. Karakter ayındır. Hepsini birlikte Türk milletinin şerefli evlatlarıdır.

Tarihimizi aşağılamaya çalışan köksüzlere müsaade yok.

Kadir kıymet bilmeyen Türkiye muhalifi kaymak tabaka bizi biz yapan değerleri alçakça hedef almaktadır.

Bu CHP zihniyetinin günahları diz boyudur.

İzmir'in meşrebi ağır yaralı belediye başkanı ne öğrenmişse zalim babasından öğrenmiştir. Bugünkü CHP zihniyeti gece ile gündüz gibi farklı. Kılıçdaroğlu tarih bilmez, erdem bilmez, edep bilmez bildiği tek şey yalandır, izansızlıktır.

Sultan Vahdettin kusurları da olsa hain değildir. Kılıçdaroğlu Sakarya Savaşı'nın Kılıçdaroğlu'da yapıldığını zannediyormuş. Konuşmasına toplu alkış olması da cehalet örneğidir.



ARSLANTEPE ANLATILDI

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne gelen Arslantepe Höyüğü'nün kazı başkanı Prof. Dr. Francesca Balossi Restelli, höyüğün geçmişte farklı isimlerle anıldığını ve sarayda en önemli kişilerin mühürlerinde aslan figürünün bulunmadığını söyledi.

"Melita'dan Malatya'ya Kültür, Sanat, Tarih, Arkeoloji, Turizm, Gastronomi ve Moda Günleri" kapsamında "Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Yolculuğu ve Malatya Tarihi" konulu panel Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Kazı başkanı Prof. Dr. Francesca Balossi Restelli, panelde yaptığı konuşmada, Arslantepe kazılarında 20'den fazla üniversite ile çalıştıklarına değindi. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne höyüğün geçen yıl alındığını hatırlatan Restelli, "O bize ne getirdi, bilimsel olarak hiçbir şey.

Biz çalışmaya devam ediyoruz önceki gibi. Ziyaretçi ve tanıtım olarak biraz değişiyor. Daha fazla ziyaretçi geliyor, ziyaretçi sayısı artıyor. Arslantepe'de dünyanın ilk sarayı duruyor.

Devletin kökeni ve sistemini biz bu saraydan anlatabiliriz dünyaya." dedi. Arslantepe'nin geç Hitit döneminde başkent olduğunu, tepenin isminin de o dönemden geldiğini dile getiren Restelli, şöyle devam etti: "Çünkü aslan heykelleri tepede bulundu.

Biz o tabakaları çalışıyoruz ve anıtsal binalar buluyoruz. Hitit imparatorluğu döneminde Malatya, Melid, bir şehirdi. Hitit imparatorluğu bittiğinde bizim şehir tam bir devlet oldu. Biz ona geç Hitit'in devleti diyoruz. En çok o dönemin tabakalarını bulduk. Hattuşaş bize nasıl yakın göstermek istiyorum, orada da kapılarda aslan heykeli var tam bizimki gibi.



Kapılar ve sur duvarları Hattuşaş ve bizimki birbirine yakın rölyeflerle. Tarhunza'dan sonra başka biri Melid kralı oldu, Mutallu.

Biz kapı içine gömülü bir heykel bulduk, o heykel tam kimdir bilmiyoruz biz ona Tarhunza diyoruz ama Mutallu da olabilir. Çünkü Tarhunza, Arslantepe'nin son kralı değil, ondan sonra Mutallu var. Şu an tam iyi anlamak için araştırma yapıyoruz. "Höyüğün aslanla simgeleştiğini ve bu isimle günümüzde anıldığına dikkati çeken Restelli, "Eskiden adı Arslantepe değildi, eskiden Melid, Melidiya, Meliddu, yazarken öyle bir isim kullandılar. Biz sarayda en önemli kişinin mührüne bakıyoruz orada aslanlar yok.



İRAN POLİSİNİN DİN VE AHLAK ADINA! İŞLEDİĞİ CİNAYET



İran'da başörtüsü kurallarına uygun örtünmediği gerekçesiyle gözaltına alınan ve ahlak polisi tarafından katledilen 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin son görüntüleri ortaya çıktı. Videoda genç kadının zorla araca bildirilmeye çalışıldığı genç kızın çığlıkları duyuluyor.

Mahsa Amini İran'da "kıyafet kurallarına uymadığı" gerekçesiyle 13 Eylül'de "ahlak polisleri" tarafından başkent Tahran'da zorla gözaltına alındı.

İran devlet televizyonunca yayınlanan görüntülerde 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin gözaltı merkezinde fenalaştığı ve yere yığıldığı görülüyor.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Emini'nin cenazesi, ülkenin batısındaki Kürdistan eyaletine bağlı Sakkız kentinde toprağa verildi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Emini'nin memleketi Sakkız kentinde cenaze töreni sonrasında toplanan grupların, yetkililer aleyhinde sloganlar attıkları yer aldı.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı, cenaze sonrasında Senendec kentinde de protesto gösterileri düzenlendiğini duyurdu. Gösteriler sırasında yetkililer aleyhinde slogan atan kişilere polisin göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği belirtildi.

GENÇ KADININ DARBEDİLDİĞİ İDDİASI

Başkent Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Emini'nin dün hayatını kaybetmesi ülkede infiale yol açtı.

Tepkiler üzerine Tahran Polisi tarafından yapılan açıklamada, İrşad devriyesinin Emini'yi bir saatlik "brifing" için karakola götürdüğü, genç kadının burada aniden bilincini kaybetmesi ve kalp rahatsızlığı yaşaması üzerine hastaneye sevk edildiği belirtilmişti.

Öte yandan İran devlet televizyonu tarafından yayınlanan görüntülerde, Emini'nin polis merkezine getirildikten sonra bir görevliyle konuştuğundan sonra aniden fenalaşarak yere düşmesi yer alıyor.

Sosyal medyadaki aktivistler ise polisin, genç kadının "aniden" bilincini kaybettiği yönündeki savunmasını reddederek, genç kadının polis merkezine getirilmeden önce darbedildiğini iddia ediyor.

Hadisenin incelenmesi için Tahran Başsavcılığı ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde özel bir araştırma ve inceleme komitesi oluşturulurken, Tahran Adli Tıp Müdürlüğü, genç kadının ölüm nedeniyle ilgili inceleme sonuçlarının 3 hafta içerisinde kamuoyuna açıklanacağını duyurdu. REİSİ, HADİSENİN SORUŞTURULMASI İÇİN TALİMAT VERMİŞTİ Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, hadisenin tüm boyutlarıyla soruşturulması için İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi'ye talimat vermişti.

Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, yaşanan acı hadiseden duyduğu üzüntüyü ifade ederek, "Hukuka, mantığa ve şeriata aykırı davranışlar durdurulmalı. İslam'ın ve devletin imajı daha fazla zedelenmemeli ve bu olayların failleri de uygun bir şekilde yargılanmalıdır." ifadelerine yer vermişti.

Fars eyaleti milletvekili Celal Reşidi Kuçi de "Hukumumuzda hiçbir yerde başörtüsü uyarısı veya cezalandırmak için bir kişinin darbedilmesine izin verilmemiştir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İran devriminin lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin torunu Hasan Humeyni ise hadisenin toplumun duygularını incittiğini ve yargının olayın faillerine karşı kayıtsız kalmaması gerektiğini belirtmişti.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORAYA ÇIKTI

Ahlak polisinin 'saçı görünüyor' gözaltına aldığı ve olayına ardından hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin son anları ortaya çıktı. Genç kızın yerlerde sürüklendiği ve gözaltına direndiği görüntüler iç acıttı.



FAİK ÖZTRAK: CUMHURİYET TARİHİNDE GÖRÜLMEMİŞ SERVET TRANSFERİ.



CHP Sözcüsü Faik Öztrak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Borsa İstanbul'daki düşüşe dikkat çekti.

Öztrak, "Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir servet transferine imza attı." dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, Borsa İstanbul'a ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımlarda bulundu. Borsa İstanbul'daki düşüşe dikkat çeken Öztrak, "Milletin elindeki avucundakine göz diken bu yönetim, milletten aldı, yandaşlarını ve faiz lobilerini abat etti.

Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir servet transferine imza attı." ifadelerini kullandı. Öztrak'ın paylaşımları şu şekilde:

"MİLLETİN PARASI, TASARRUFLARI PUL EDİLİRKEN; BANKALAR VE BATIK YANDAŞ ŞİRKETLER ABAT EDİLDİ"

"Faiz sebep, enflasyon sonuç" safsatası en çok kime yaradı? Elbette faiz lobilerine ve yandaş batık-zombi şirketlere. Milletın parası, tasarrufları pul edilirken; bankalar ve batık yandaş şirketler abat edildi.

Bankaların karı son bir yılda 5'e katlandı. Geçtiğimiz yılın Temmuz'unda 40,2 milyar TL olan bankaların net karı, bu yılın aynı ayında 207,9 milyar TL'ye çıktı.

"MİLLETİMİZİN EV ALMA HAYALİNİ BİLE ÇALDILAR"

"Yüksek enflasyon sadece milletin satın alma gücünü ezmekle kalmadı. Az sayıda tasarruf sahibinin dışından tırnağından artırdığını da ezdi geçti.

Konut alabilen konuta koştu. Konut fiyatları uçtu. Milletimizin ev alma hayalini bile çaldılar."

"MİLLETEN ALDI, YANDAŞLARINI VE FAİZ LOBİLERİNİ ABAT ETTİ"

"Milletin elindeki avucundakine göz diken bu yönetim, milletten aldı, yandaşlarını ve faiz lobilerini abat etti. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir servet transferine imza attı. Milletın alın terini, emeğini yılların çabasını bile isteye enflasyona ezdirdi.

"BORSA İSTANBUL'U MİLLETİN SOYULDUĞU BİR GAZİNOYA ÇEVİRDİLER"

"Hatalı ekonomi politikalarıyla milletin tasarruflarını enflasyona ezdirenler bununla da kalmadı. Borsa İstanbul'u milletin soyulduğu bir Gazinoya çevirdiler. Borsadaki manipülasyonlara sadece seyirci kalmadılar, bir de manipülasyonlara su taşıdılar."

"BAKAN NEBATİ, MANİPÜLATÖRLERİN EKMEĞİNE YAĞ SÜRDÜ"

"Bizzat Nebati Bakan, Borsadaki yükselişle övünürken, küçük yatırımcılara kâğıt boşaltmak isteyen manipulatörlerin ekmeğine yağ sürdü. Bakan, Bakanlığını bıraktı. Fon yöneticiliğine soyundu. 11 Eylül'de attığı tweetlerden hemen sonra, Borsa tepetaklak aşağıya gitmeye başladı. Özellikle bazı kamu bankalarının hisselerindeki fiyat hareketleri anormal ötesi. Peki bu bankalar kiminle ilgili? Elbette Nebati Bakan ile. Nebati Bakanın küçük yatırımcıya "Borsaya gel gel" yapmasının hemen ardından, bu hisselerde yüzde 34'e varan kayıplar yaşandı."

"BORSA İSTANBUL'DA YAŞANANLAR ÇOK BÜYÜK BİR SKANDALDIR"

"Son bir ayda özellikle kamu bankaları ve mali endeks özelinde Borsa İstanbul'da yaşananlar çok büyük bir skandaldır. Tasarruflarını yüksek enflasyondan korumak için çaresizce adres arayan küçük yatırımcılar bir kez daha silkelenmiştir."

"NE YAZIK Kİ TUZUN KOKTUĞU GÜNLERDEN GEÇİYORUZ"

"Küçük yatırımcıları korumakla görevli Sermaye Piyasası Kurulu, millet silkelirken ne yapmıştır? Hiç. Ne yazık ki tuzun koktuğu günlerden geçiyoruz. Ama artık az kaldı. Başta Borsa İstanbul'da küçük yatırımcıları silkeleyen ve himaye gören bu manipülasyonlar ciddi bir soruşturmadan geçecek. Yapılanlar kimsenin yanına kar kalmayacak."



CHP Yeşilyurt Parti Meclis Üyesi Günnur Tabel'den Başkan Çınar'a Soru : Ne Kadar Ödeme Yaptınız?



**CHP Meclis Üyesi Tabel, Yeşilyurt Belediye Meclisinde Sordu
“Masterchef’in Malatya Yeşilyurt’a gelmesi için ne kadar ödeme yaptınız?”**

Yeşilyurt Belediye Meclisi, gündemdeki komisyon raporları ve teklifleri görüşüp karara bağladığı, Eylül Ayı 2.Oturum Toplantısıyla birlikte Eylül Ayı çalışmalarını tamamladı.

Belediye Meclis’i toplantısında Gri Pasaport olayını ilk ortaya çıkaran CHP Meclis üyesi Günnur Tabel yine çok tartışılacak iddiaları Meclis Gündemine taşıdı.

Belediye Meclis Üyesi Günnur Tabel, ilk olarak Masterchef’e ne kadar ödendiği ve kamuoyunda dile getirilen fahiş Rakamların doğru olup olmadığını, ikinci olarak ise basında gündeme gelen gri Pasaport olayında Bekir Karakuş’un aldığı belirtilen 40 bin Euro’yu Hatırlatarak bu para nerde? diye sordu.

“KİM NE KADAR ÖDEDİ?”

İşte CHP Meclis üyesi Günnur Tabel’in ile diğer bazı Meclis üyelerinin imzasını taşıyan Meclis gündeminde dile getirilen

iddialar; “Masterchef’in Malatya Yeşilyurt’a gelmesini ve tanıtımını yapmasını önemli buluyoruz. Tatbiki gelmesi tanıtımı yapması çok güzel, ancak bunun birde arka planı vardır. Biz Meclis üyeleri olarak bu programın yapılacağını kaç lira ödeneceğini bilmiyorduk.Oysa Malatya tanıtım günleri için meclisten karar çıkıyor ve bütçesini tahminen de olsa öğreniyorduk.

Bizim duyularımıza göre 845 bin TL + KDV gibi bir ücret ödenmiş bunun yarısı İŞGEM yarısı belediye tarafından ödenmiş. Kaldı ki hayat pahalılığından insanlar çocuklarına defter alamıyorken sırf reklam olsun diye bu kadar para harcamak hangi vicdana sığar? sayenizde Yeşilyurt artık hem Türkiye’nin, hem Avrupa’nın tanıdığı bir ilçe oldu. Daha reklama gerek yok”

Bu doğrultuda CHP meclis üyeleri Yeşilyurt belediyesine yönelttiği ve cevaplarının istediği sorular ise şöyle; 1.Masterchef programına ne kadar belediye ödedi? 2.İşgem ne kadar ödedi?

“GRİ PASAPORT” OLAYI

Yeşilyurt CHP ve İYİ Parti belediye meclis üyeleri ayrıca gri pasaport olayını da yeniden aralayarak; “Gazeteci İsmail Saymaz’ın yazısından gazeteci Ruşen Çakır’ın Fransa ya yaptığı vize başvurusunun reddedildiğini öğrendik ve maalesef bu reddin gerekçesi olarak gri pasaport skandalı var. Geçtiğimiz hafta tutuklu belediye başkanı da tahliye edildi. Dava dosyasında Ersin Kilit in Yeşilyurt başkan yardımcısı Bekir Karakuş a 40 bin Euro verdiği belirtiliyor.” Konusunu gündeme taşıyarak,

Bu para nerede, Bekir karakuş bu parayı hayır çarşısında kullandığını söylemiş bu iddia doğru mu? Sorularını da yöneltti.

ÇINAR, İDDİALARI CEVAPLANDIRDI

CHP Yeşilyurt Belediye Meclis Üyesi Günnur Tabel, Belediye Meclisinde bu konuyu gündeme getirdikten sonra Başkan Mehmet Çınar konu ile ilgili iddialara söyle cevap verdi: “Masterchef’in Malatya Yeşilyurt’a gelmesini ve tanıtımını yapmasını için para vermedik.

Biz sadece gelen 200 kişilik ekip için özel uçak parasını verdik.” İfadelerine yer verdi. Bu söz üzerine Belediye Meclis Üyesi Günnur Tabel, ödenen özel uçak parasının faturasını görmek isteyince, Çınar önümüzdeki Meclis toplantısında bunu verebileceklerini belirtti.

Ayrıca Belediye Meclisinde yine Gri Pasaport olayında Dava dosyasında Ersin Kilit’ in Yeşilyurt başkan yardımcısı Bekir Karakuş’a 40 bin Euro verdiği belirtiliyor? soruna bu para nerde diyen Belediye Meclis Üyesi Günnur Tabel’e verilen yanıtta “Bekir Karakuş’un almış olduğu paradan bizim haberimiz yok “diye cevaplar verdiği belirtildi.

YEŞİLYURT BELEDİYE MECLİSİ’NE

Masterchef’in Malatya Yeşilyurt’a gelmesini ve tanıtımını yapmasını önemli buluyoruz. Tabiki gelmesi ve ilçemizin tanıtımını yapması çok güzel, ancak bunun birde arka planı vardır. Biz, Meclis üyeleri olarak bu programın yapılacağını ve bu tanıtım programı için televizyon ve 200 kişilik kadro için kaç lira ödeneceğini bilmiyorduk.

Oysa Malatya tanıtım günleri için meclisten karar çıkıyor ve bütçesini tahminen de olsa öğreniyorduk. Bizim duyularımıza göre 845.00 tl+kdv gibi devasa bir ücret ödenmiştir. Bu rakamın yarısı işgem yarısı belediye tarafından ödenmiş..

Kaldı ki hayat pahalılığından insanlar çocuklarına defter alamıyorken sırf reklam olsun diye bu kadar para harcamak hangi vicdana sığar?

Sayenizde Yeşilyurt artık hem Türkiye’nin hem Avrupa’nın tanıdığı bir ilçe oldu!

Ne Türkiye ne de Avrupa da bu denli sansasyonel olaylara ismi karışmış ilçe ama özellikle belediye ismi olduğu kanısında değiliz. Uzunca yıllar ilçemizin bir daha reklama ihtiyacı yok. Bu anlamda AKP belediyesi ve başkanı olarak kendinizle ne kadar gurur(!) duysanız yeridir.

1.Masterchef programına belediye ne kadar ödedi ?

2.İşgem ne kadar ödedi?

GRİ PASAPORT OLAYI

Gazeteci İsmail Saymaz’ın bu günkü yazısından gazeteci Ruşen Çakır’ın Fransa ya yaptığı vize başvurusunun reddedildiğini öğrendik ve maalesef bu reddin gerekçesi olarak gri pasaport skandalı var. Geçtiğimiz hafta tutuklu belediye başkanı da tahliye edildi. Dava dosyasında Ersin Kilit in Yeşilyurt başkan yardımcısı Bekir Karakuş a 40bin Euro verdiği belirtiliyor

Bu para nerede?

2- Bekir karakuş bu parayı hayır çarşısında kullandığını söylemiş bu iddia doğrumu?

Günnur Tabel - CHP meclis üyesi

İsmail Aydın - CHP meclis üyesi

Murat Alabaş - İyi parti meclis üyesi

Tayfun Yüce - CHP meclis üyesi

Haludun Gündüz -CHP meclis üyesi

Tayfun Cakır - CHP meclis üyesi

EDİTÖRYAL

Malatya kamuoyunun gerek gri pasaport ve gerekse Masterchef’ in gelişi ile birlikte meydana gelen ahlaka muğayir işler dolayısıyla duyduğu rahatsızlık, uzunca yıllar hafızalardan silinecek cinsten değildir.

CHP parti meclisi üyesi sayın Günnur Tabel’in belediye başkanı Mehmet Çınar’ a sorduğu sorulara verdiği cevaplar, özrün kabahatten daha büyük sözünü bir kez daha teyit etmiştir.

Malatya gibi büyük bir şehrin en güzide ilçesinin belediye başkanı olması hasebiyle, böylesi büyük bir organizasyona ait giderlerin faturasına bile vakıf olmamak gibi bir başka ayıba imza atıyor olması balığın baştan koktuğunu da ayrıca teyit eden bir davranış şeklidir.



Saadet partisi Malatya il teşkilatı Malatya basını ile bir araya gelerek ülke ve Malatya gündemini değerlendirdi. Gündem değerlendirme toplantısına Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Yaşar Canbay, Bölge Başkanı Fesih Bozan, İl Başkanı Mustafa Canbay , İl Başkan Yardımcıları katıldı.

“ÜLKEDE GEÇİM SIKINTISI VAR”

Toplantıda bir açıklama yapan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Yaşar Canbay'ın ilk gündem konusu ekonomi oldu. Canbay 'bugün ülkemizde pahalılık, geçim sıkıntısı, işsizlik var' diyerek şu açıklamalara yer verdi; "Bu sıkıntılardan dolayı vatandaş büyük bir sıkıntı içerisinde. Değerli arkadaşlar ekonomik ve sosyal problemlerin çözümünde en önemli etki toplumda huzur, barış ve kardeşlikle sağlanacaktır. Eğer bir ülkede siyaset kavga, çatışma, kutuplaşma ve ötekileştirme üzerinden gidiyorsa o toplumdaki sosyal hayatın, huzurun olması mümkün değildir.

Barışın sağlanmasında muhalefet ne kadar sözlerine ifadelerine yaklaşımlarına dikkat ederse onlardan daha çok ülkeyi yöneten iktidarın iç huzuru sağlamakta karalayıcı bir dil kullanmaktan ziyade bütün toplumda sağlıklı bir yapı olmasına özen göstermelidir. Yine bir toplumda sosyal problemlerin ortadan kalkmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de adalettir. Eğer bir ülkede kimseye haksızlık yapılmıyorsa, herkesin hakkı kendisine teslim ediliyorsa, ayrımcılık yapılmıyorsa özellikle yargıya güven tam ise ve milli gelirden kişi başına düşen paydan herkes adil payını alıyorsa adalet var demektir.

Ehliyet ve liyakat çok önemlidir. Dürüst insanlar iş başına getirilirse bunlar o görevleri emanet olarak görürler, fırsatçılık ile kendi çıkarları için kullanmayı düşünmezler bu sebeple güzel ahlakım da ülkedeki problemlerin çözümünde çok önemli olduğunu ifade ediyoruz.”

“SANAYİ TARIM VE TEKNOLOJİ HAMLESİ YAPMALIYIZ”

Ülkenin kalkınması ile ilgili açıklamasını sürdüren Canbay; “Biz bu ülkenin kalkınmasını istiyoruz. Sanayi ve teknoloji hamlesinin yapılmasını, üretime öncelik verilmesini, tarım, hayvancılık başta olmak üzere kalkınmayı sağlayacak hamlelerin tamamlanmasını istiyoruz. Tarım ülkesiyiz ama arazilerin çoğu münbit. 20 yıldır destek azaldığı için üretim düştü. Gıda ve ilaç sektörünün çok stratejik olduğunu düşünüyoruz. Ülkemiz teknolojisini tamamlasın, ülkemiz Uzakdoğu'nun teknoloji çöplüğüne dönüşmesin. Ülkemizdeki tarımı, sanayiye ve bütün sektörleri etkileyen ve en önemli problem düzensiz ithalattır. Ekonomik ve sosyal sorunların çözülmesinde bugün yaşadığımız geçim sıkıntısı, pahalılık ve gıda fiyatlarındaki fahiş artışın, iç göçün, gençlerimizin yurt dışı hayali, Merkez Bankası stoklarının eritilerek, ekşiye düşürülmesi tüm yaşana ekonomik sorunların sebebidir.” diye konuştu.

“FAİZ BATIRDI”

Açıklamasının devamında da faizi gündemine alan Canbay; “Ülkemizin kalkınabilmesi ve ekonomik problemlerin ortadan kalkması için faizsiz bir ekonomik düzenin olması gerekiyor. İnsanlar beni faiz batırdı diyor. Faiz ateştir, düştüğü yeri yakar. Faize düşen batar. Ama bugün ne yazık ki, hazinemiz borç faiz sarmalındadır. Bugün ülkemizin borçlarından ana borcun üç katı faiz ile sarmalı çevirmeye çalışıyoruz. Hazinemiz borç yükü altındadır. Dolayısıyla bütçenin en büyük kalemi, faize gitmektedir. 2023 yılı bütçesinde göreceğiz zaten yine en büyük gider faize ayrılacaktır.” dedi.

“BELEDİYELER İSRAF EDİYOR”

‘Malatya’da herkes belediye başkanlarını tanıyor, daha kendinizi neden reklam panolarına bastırıyorsunuz’ diyerek israf vurgusu yapan Canbay; “Bir ülkede yolsuzluk, rüşvet ve israf olduğu zaman o ülkede ekonomik ve sosyal problemlerin bitmesi mümkün değil. Son zamanlarda rüşvetle ilgili siyaset ve mafya ilişkilerinde çok büyük meblağlarından döndürdüğü bir çark olarak karşımıza çıkıyor. Bu da ülke ve milletimiz açısından yüz kızartıcı bir durumdur. İtibardan israf olmaz.

Aylardır Malatya’da bulunmaktayım, belediyelerimizin şu reklam billboard belediyeçiliğinden kurtulmalarını tavsiye ve temenni ediyorum. Belediye başkanlarımız bu ülkenin evladı, yüksek oranda oy vererek seçmiştir. Herkes adını soyadını biliyor, tekrar billboardlarda kendilerini göstermeye, tanıtmaya ihtiyaç yoktur çünkü sarf ettikleri her kuruş milletin alın teridir, yetimin hakkıdır, billboard belediyeçiliğinde artık milletimiz gına gelmiştir. Canbay, Suriye’de yaşanan iç çatışmada Türkiye sonuna kadar arabuluculukta ısrar etmesi halinde Suriye’nin bugünkü hale gelmeyeceğini vurguladı.

Bizler Saadet Partisi ve Milli Görüş olarak 50 yıl önce bu ülkenin kalkınması, huzur ve barış, adalet ve eşitliğin sağlanması için hangi prensipleri ortaya koymuşsak bugün aynı şevk, ruh ve heyecanla bu prensibimizi sürdürüyoruz. 50 yıl önce ağır sanayi, teknoloji hamlesi dedik, 200’den fazla fabrikanın temelini attık, bu ülkenin kalkınması sanayi ile olur düşüncesindeyiz. Faizsiz ekonomiyi savunduk halen savunuyoruz.” ifadelerine yer verdi.



Enginyurt, Soylu'ya böyle seslendi: Yine kimlere kumpas kurulacak?

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, siber suçlarla mücadelede görevlendirilmek amacıyla emniyet dışından 500 sivil personelin işe alındığı iddiaları nedeniyle İçişleri Bakanı Soylu'ya tepki gösterdi.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından siber suçlar birimine emniyet dışından 500 sivil personel alındığı hakkında iddiaları gündeme getirdi.

Enginyurt, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu siber suçlar bölümüne 500 kişi işe almış. İstihdam etmek güzel bir iş. Lakin merak ettim. KPSS ile mi aldın? Özel kadro mu verdin? Mülakatla mı seçtin? Siber olunca mevzu değişiyor, yine kimler dinlenecek? Kimlere kaset kumpası kurulacak” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştiren Enginyurt'un açıklaması şöyle:

“İçişleri Bakanı Süleyman Soylu siber suçlar bölümüne 500 kişi işe almış. İstihdam etmek güzel bir iş. Lakin merak ettim KPSS ile mi aldın? Özel kadro mu verdin? Mülakatla mı seçtin? Siber olunca mevzu değişiyor, yine kimler dinlenecek? Kimlere kaset kumpası kurulacak?”



Cemal Enginyurt, Zafer Partisi genel başkanı Ümit Özdağ ile birlikte Süleyman Soylu ile arasında gerginlik bulunan iki ana aktörden birisi durumunda. Bu gerginlik hemen hemen tüm açıklama ve beyanatlara yansımakta ve karşılıklı ağır eleştirilere kaynaklık teşkil etmektedir.

Bunlardan bir tanesi de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun siber suçlar departmanı için alınacak yeni personel açıklamasının hemen arkasından geldi.

Daha önceleri de çok çeşitli mecralardan ama özellikle de sosyal medya platformunda dile getirilen bu tip açıklamalar, İçişleri Bakanlığının çeşitli spekülasyon yakıştırmaların da sebebiyet kaynağı durumunda yer almakta.

Ordu Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, izinsiz ve hukuksuz dinlemeler, kumpas kurmalar, itibar suikastları ama bütün bunlardan çok da önemli olarak Sedat Peker'in yaptığı ağır eleştiri ve ithamları dile getiriyor olmaktan yana kamuoyunun yakından tanıyıp takip ettiği siyasetlerin en başında yer almaktadır.

En son Beyaz Tv moderatörlüğü yapan Latif Şimşek ile giriştiği sansasyonel haber ve şiddet ile de gündeme oturan Enginyurt, sert mizacı ve konulara yaklaşım tarzıyla zaman zaman eleştirilerin odağında bulunan bir siyasetçidir.

Ancak, Türk siyaset anlayışının ve toplumda bulunduğu anlamlı karşılık dolayısıyla mevcut tarzı daha çok benimsiyor olması dolayısıyla aldığı övgüler yergilerden daha ağır basmaktadır.